

Bibliotheek van “Den Cleynen Thems” zaterdag geveild bij Van de Wiele

De geschiedenis van de familie De Wolf is verweven met die van de apotheek “Den Cleynen Thems” op de hoek van de Zuidzandstraat. Sinds het einde van de 17^{de} eeuw was er een apotheek gevestigd op die plaats en het is daarmee een van de oudste nog bestaande apotheken.

Hiernaar verwijst een oud receptenboekje (lot 1019, verkocht voor 800 euro). In 1833 vestigde de eerste De Wolf zich in de apotheek, hij droeg de naam **Louis De Wolf**. Louis De Wolf bleef ongehuwd en hij woonde samen met zijn ongehuwde zusters Barbara en Adelaïde. Een groot aandeel van de bibliotheek van het geslacht De Wolf gaat terug op deze bijzondere man, die zich omringde met de liefhebbers en geleerde verzamelaars van die tijd. Onder hen waren **Pierre-Jacques Scourion**, van Noord-Franse afkomst maar gehuwd met de jonge Brugse Maria-Theresia Remaut en vlot ingeburgerd. Hij was belast met de leiding van de Brugse stadsbibliotheek en van het stadsarchief. Bovendien verzamelde hij een imposante privébibliotheek bijeen. Twee jaar na zijn dood werd die collectie geveild door **Felix de Pachtere**, er waren meer dan 6000 kavels te koop. Ook Felix de Pachtere was een trouwe vriend van Louis De Wolf. Van deze boekhandelaar/drukker vinden we zowel handschriften, drukken als boeken uit zijn verzameling terug. Tot dezelfde vriendenkring behoorde ook **Justin Van Damme**, van wie De Wolf het eigenhandig geschreven verzameld werk bezat (lot 1179, verkocht voor 700 euro). Ook Pierre Le Doulx en Pieter Van Lede kwamen bij

Louis De Wolf aan huis. Van **Pierre Le Doulx** bieden we nu een uitgebreid handschrift aan getiteld *Levens der Geleerde ende vermaerde Mannen der stad van Brugge* (lot 1094, verkocht voor 1400 euro). Ook van **Pieter Van Lede** bleven vele handschriften meerdere generaties in de familie, zoals een handschrift over de Bogaerdenschool en een *Naem-Rol ofte aenwyzer tot maeken van eene Korte Levens-beschryving der Mannen gebooren binnen de vermaerde Stad Brugge* (lot 1192, verkocht voor 600 euro).

De erfenis van deze bibliotheek ging over van de ongehuwde oom Louis op de neef **Adolf De Wolf** (1844-1920). Adolf De Wolf liep school in het nabijgelegen St.-Lodewijkcollege, waar hij les kreeg van **Guido Gezelle**. Gezelle schreef trouwens ook heel wat gelegenheidspoëzie voor de familie. In de bibliotheek van de familie waren uitzonderlijke uitgaven van Guido Gezelle uit de vroege periode, ca. 1860, bewaard, alsook het handschrift *Op de Gouden Bruiloft van Zuster Felicitas*. (lot 1059, verkocht voor 4000 euro). De familie was ook in het bezit van een bijzonder ‘Brabants boexken’, een handschrift van het einde van de 15^{de} eeuw met het Leven van Jezus (lot 1114, verkocht voor 12.000 euro).



Adolf de Wolf kreeg met zijn vrouw **Leonie Van Acker** zeven kinderen, onder wie Lodewijk, Jules en Joseph, die alle priester werden, dochters Leonie, Godelieve en Anna en uiteindelijk Karel De Wolf, die de apotheek overnam. Jules en Joseph trokken als missionaris scheutist naar China, meer bepaald Oost-Mongolië. Ze waren er in de tijd van de Boxersopstand, die ze overleefden. Zie lot 951 (verkocht voor 1200 euro) voor foto's van een bevriende missionaris die de opstand niet overleefde. Jules overleed in 1914 bij het verzorgen van typhuslijders.

Lodewijk De Wolf (1876-1929) werd priester, zoals Gezelle strijdend voor de Vlaamse taal. Zijn proefschrift was opgesteld in het Vlaams, een unicum: een van de eerste met een Vlaamse verdediging. Zijn handgeschreven proefschrift is nu verkocht als lot 1020 (verkocht voor 500 euro). Vanaf 1899 schreef hij tientallen bijdragen, onder diverse pseudoniemen voor het tijdschrift Biekerf. In 1907 werd hij openlijk hoofdredacteur van het tijdschrift. Reeds tijdens zijn studententijd had Lodewijk een kostbare verzameling boeken samengebracht, die tijdens de oorlog helaas voor een groot stuk werd

opgestookt door Duitse soldaten. Ook zijn nota's voor de uitgave van De Denes '*Testament Rethoricael*' zijn in de vlammen gebleven. Zijn jongere broer Karel waagde zich later opnieuw aan de tekst, zoals blijkt in lot 996 (verkocht voor 350 euro).



Zoals zijn oudere broer Lodewijk volgde **Karel De Wolf** (1883-1948) hogere studies aan de universiteit van Leuven, waar hij in 1907 zijn apothekersdiploma behaalde. In het bruisende studentenleven was hij een joviale en graag geziene figuur. Terug in Brugge installeerde hij zich achter vaders apothekersdis en nam met veel plezier deel aan Vlaamse liederavonden. In 1909 kon hij zijn vader opvolgen als titularis van de apotheek. Maar hij maakte ook naam en faam als folklorist. Zijn broer Lodewijk had zijn belangstelling voor taal-en volkskunde aangemoedigd, maar ook in

het dagelijkse leven deed hij zijn inspiratie op. In 1932 werd zijn ontroerende vertelling *'Uit het leven van Toontje Tuymelaere en Maatje Mus'* uitgegeven, geïllustreerd met tekeningen van Jules Fonteyne. In 1942 verscheen bij de Brugse uitgeverij Cultura *'Brugsch Volk'*, een bundeling van vertellingen, alle oorspronkelijk verschenen in Biekorf.



Zijn huwelijk met **Hélène Van Caillie** in 1911 bracht negen kinderen voort. Karel De Wolf stierf in 1948. Zijn zoon **Jules De Wolf** (+1991) volgde hem op. Na het overlijden van zijn weduwe kreeg het huis Van de Wiele opdracht van zijn dochters om de collectie te verkopen. De bibliotheek bracht 101.640 euro op, exclusief 24% opgeld.

Marc Van de Wiele is antiquaar te Brugge sinds 1975. Hij specialiseert zich in boeken van de 15de tot de 18de eeuw, kunst, geschiedenis en Belgicana. Hij is lid van de Belgische Beroepskamer van Antiquaren (CLAM/BBA), deel van the International League of Antiquarian Booksellers (LILA/ILAB).

Sinds 2003 organiseert hij regelmatig veilingen van antiquarische boeken. De veilingen hebben plaats in de eigen veilingzaal in Groenige in het historische

centrum van Brugge. Zijn echtgenote, Anette Van de Wiele en zijn dochter Nathalie Van de Wiele (licentiate in de Romaanse talen) werken met hem samen. Bénédicte Visart de Bocarmé (licentiate geschiedenis) versterkt het team.

De geïllustreerde catalogoog staat online op www.marcvandewiele.com